

HUISKAMER IN MAASTRICHT

Nog voor de opening op 17 december 2009 won het Townhouse Designhotel Maastricht al een award voor 'Best New Hotel Concept 2009'. Want het klopt: bij het Townhouse is het inderdaad anders dan anders. Ze verbouwden het voormalige en verouderde familiehotelletje tot een plek waar je je echt thuis voelt. Marketing en salesmanager Maxine Hofman: "Maastricht had al meerdere type hotels en miste een echt Maastrichts hotel. We wilden een concept neerzetten waar je je thuis voelt. Centraal stond de vraag: wat maakt een huis tot een thuis?"



Een nachtje thuis komen in Maastricht doe je vanaf € 79 per nacht in een basic kamer. Er zijn vier kamertypes: basic, medium, large en extra large. "Als onze gasten willen gamen op de Playstation, dockingstations willen gebruiken of een laptop nodig hebben, kunnen ze dat gratis lenen bij de receptie. In de fitness staat een Wii-fit en de joggingkaarten liggen klaar voor de sportieve gast." **Townhouse designhotel Maastricht ligt op de St. Maartenslaan 5 te Maastricht. Voor meer info: townhousehotels.nl**

01 "Uit onderzoek blijkt dat 92% van de mensen bij thuiskomst als eerste naar de keuken gaat. Om boodschappen uit te pakken of een drankje te nemen. Vandaar dat je bij ons binnenkomt in de keuken. Aan het grote keukenblok checken onze gasten in en uit of lezen ze de krant en drinken een wijntje."

Als je wilt, mag de hotelvis **EEN NACHTJE BIJ JE KOMEN LOGEREN**



02

02 "Paul Rinkens, de directeur van Conceptisch, heeft het Townhouse concept bedacht en met ontwerper Tim Derhaag vormgegeven. We hebben vooral gekeken hoe we zo veel mogelijk een thuisgevoel konden creëren. We hebben een interieur gecreëerd waarin onze gasten kunnen leven en zich thuis kunnen voelen. Thuiskomen in een andere stad en met de luxe en spulletjes die je in een hotel graag om je heen hebt." Ook leuk: beneden staat een vissenkom; als je wilt, mag je de vis een nachtje mee naar je kamer nemen.



Hartig pannetje (Le Creuset via pannen.nl, € 119)



03

03 Overal in het hotel vind je illustraties terug van het fictieve meisje Janneke. "Zij is het meisje op de tekening naast de lift. Janneke woonde in het hotel. Omdat het pand verbouwd werd, moest ze steeds verhuizen naar een andere kamer. Ze heeft in het hele hotel gewoond en her en der spullen en kledingstukken laten slingeren. De illustraties zijn gemaakt door Stencil kunstenaar Hazel Oosterhof."

04 "Voor de opening zijn we een omgekeerde veiling gestart via de website van onze introductie campagne: Stijl Sex en Soep. Dat zijn de ingrediënten voor het nieuwe hotel. Mensen konden hun meubels en spullen aan ons aanbieden die wij vervolgens van hen kochten. Daarnaast werden we uitgenodigd bij verhuizende mensen en mochten we kijken of er nog iets voor ons bijzat."



04



Oceanenstoel (Eames RAR, Vitra € 415)